

minna-bladet

Nummer 2/05, oktober 2005

minna behöver dig - du behöver minna

The same old story. Over and over again. Han och hon träffas. De blir med barn. Han har inte beställt något barn. Det skedda måste döljas till varje pris - abort. Hon vägrar. Han sticker. Hon står ensam kvar.

Har just läst "I skuggan av ett brott" av Helena Henschen som bl.a. beskriver med den självklarhet en oplanerad graviditet på 1920-talet till varje pris måste döljas t.ex. genom att föda på annan ort och adoptera bort barnet. Alla beslut fattas över huvudet på den blivande mamman med en kvävande, kränkande välvilja.

Samma dubbelmoral och påtvingade "välvilja" finns kvar idag - men med ett ännu större avståndstagande från den mamma som "krånglar" med att föda sitt barn när vi har så god tillgång till lagliga och säkra aborter.

Här behövs minna - för att stötta den blivande mamman att fatta ett eget beslut som hon kan leva med under resten av sitt liv. Våra tjänster är mer efterfrågade än någonsin, vilket är ett gott betyg på vår verksamhet, men också ett tecken på ett samhälle som ännu inte löst den enastående mammans problem. Utvidgning och konsolidering av vår verksamhet har möjliggjorts bl.a. tack vare de generösa och uthålliga stöd vi får bl.a. från Göteborgs kommun, Göteborgs Stift och Kyrkonämnden i Göteborg.

Men gladast är vi för det stöd vi upplever från alla våra medlemmar - ca 200 privatpersoner och över 200 föreningar och församlingar. Detta visar att vårt arbete är viktigt, och ger oss en förankring som betyder mycket t.ex. när vi söker bidrag eller berättar om vår verksamhet.

Även om vår ekonomi har förbättrats så behöver vi alltjämt ekonomiskt stöd, fler stödpersoner, fler medlemmar och fler som känner till vår verksamhet. Här behöver vi din hjälp. Bli medlem, berätta om oss, stöd oss ekonomiskt, tipsa oss om stöd-mammor.

Men minna finns därför att *du* behöver minna. Kanske inte varje dag. Men när du minst anar det så möter du en arbetskamrat, en församlingsmedlem, egna eller andras barn, en god vän, som plötsligt väntar det oväntade. Tillsammans kan vi bearbeta vändan, lösa praktiska problem, dela med oss av erfarenheter och vända oro till förväntan.

minna behöver dig.

Du behöver minna.

Tillsammans kan vi vänta det oväntade med förväntan.

Anders Henoch

En titt i minna-almanackan hösten 2005

juli	Semestervecka med 20 mammor och 23 barn
7/9	Öppet hus startar för terminen
8/9	Mamma-barn-grupp I startar
14/9	Vänta-barn-grupp I startar
6/10	Mamma-barn-grupp II startar
7/10	Nätverksmöte på minna för socionomer inom mödra-barnhälsovården i Göteborg
7/11	Mamma-barn-grupp III startar
24/11	Vänta-barn-grupp II startar

minna i Jönköping!

Lördagen den 23 april var vi sju förväntansfulla kvinnor, som styrde färden mot Jönköping för att ha en dag tillsammans med minna riks.

Dagen var planerad i olika delar. Den började med en föreläsning av Ulrika från Göteborg och Monika från Uppsala, som gav oss olika exempel på hur arbetet kan te sig på en minna-mottagning. Vi fick ta del av några olika människors livssituation.

Vi fick en varm och kärleksfull beskrivning av de svåra beslut en kvinna kan ställas inför, samtidigt som vi fick en inblick i hur mångfasetterat valet är och hur mycket som är med och påverkar beslutet.

Som medlem i styrelsen känner vi stor respekt och stolthet över hur arbetet bedrivs. I vår roll har vi inte så stor inblick i just vardagssituationerna, därför gav oss dessa berättelser ny energi för fortsatt arbete.

Efter en god kopp kaffe följde en stund av diskussion i grupp. Temat för denna var minnas "roll" och vad vi vill med minna.

Mitt på dagen njöt vi av en god middag, och för den som ville en promenad i solen i de vackra omgivningarna.

Dagen avslutades med årsmöte för minna riks. Förutom de traditionella frågorna kring personval etc. så blev vi informerade om att lokalföreningarna i Jönköping och Helsingborg skall avsluta sin verksamhet.

Som så ofta i livet möts det som är glädje med det som vi inte önskar. Vad vi bär med oss av minnadagen i Jönköping när vi sent på eftermiddagen styr hem mot Göteborg är GLÄDJE ÖVER ATT UNDER EN DAG HA FÅTT TRÄFFA SÅ MÅNGA HÄRLIGA ENGAGERADE KVINNOR!!!!!!!

Annica Holmsten och Lena Sagman

En asyl-sökande minna-mammas berättelse

Anna har precis fyllt 20 år. Tror hon. Det var inte så noga med födelsedagar i Darfur i Sudan, men att hon föddes någon gång 1985 minns hon bestämt att hennes mamma berättat. Lillasystern föddes några år senare. Med undantag för några bra år då mamman och döttrarna levde ett traditionellt afrikanskt liv i en by på landsbygden i södra Sudan har Annas uppväxt präglats av kriget och svälten. Många år har hon bott i olika flyktingläger och varit på vandring mellan dem. Det var i ett av de största; Otasha, som rebeller vid ett av de regelbundna anfällen mot lägren dödade Annas mamma och syster. Själv lyckades hon fly till ett något säkrare läger; Kalma, där en biståndsarbetare hjälpte henne ombord på ett flygplan och i november förra året landade hon på Landvetter i Sverige; ett land, som hon aldrig tidigare hört talas om .

När Anna ensam, dåligt klädd för svenska förhållanden och utan identitetshandlingar steg in på flygplatsens polisstation möttes hon av en ointresserad polis som förstrött gav henne en karta med migrationsverkets adress i Källered och ett spårvagnskort."Åk dit!"

Att Anna lyckades göra sig förstörd och därigenom ta sig till rätt plats tackar hon åren i missionsskolan för. "Mamma tvingade min syster och mig dit hela tiden – hon var noga med att vi skulle lära oss engelska."

I Källered fick hon en plats på flyktingförläggningen, men kände sig krasslig och bad att få tala med en doktor. På sjukhuset konstaterades att Anna var gravid.

"Eftersom du är här alldeles ensam är det nog bäst att du gör abort" - var läkarens första kommentar - "du kan få en tablett nu och komma tillbaka i morgon så gör vi aborten då". Omtumlad samlade Anna ihop sig och sa att hon måste tänka på saken. Tillbaka i flyktingförläggningen samtalade hon med en annan afrikansk kvinna, som sa:

"Eftersom du är här alldeles ensam är den nog bäst att du behåller barnet – gör inte abort" Samma konstaterande; två motsatta slutsatser. Två helt skilda sätt att se på livet.

Anna bestämde sig för att behålla sitt barn. En barnmorska tipsade henne om minna – så möttes vi!

Under våren deltog hon i vår vänta-barn-grupp och i våras föddes lilla Achola (=Glädje!!!). Anna trivdes i mammagruppen. De flesta svenskar är duktiga på engelska och hon kunde knyta några kontakter. I somras var Anna och Achola med på vår lägervecka i Torestorp och "Det var så härligt att bo tillsammans så många. Jag är van vid det hemifrån. Här bor alla för sig själva. Jag hade kunnat stanna på lägret för alltid" säger Anna.

Vid ett tillfälle frågade Anna hur det går till att döpa sitt barn i Sverige. Så kom det sig att vi fick ställa till med dopkalas på minnas sommarläger!!! Det blev en fin dag, som Anna minns med glädje. Några av de andra mammorna gick runt i samhället och frågade om de fick plocka blommor i villaträdgårdarna, så band de en fantastisk krans, som Anna bar på huvudet.

Migrationsverket har hjälpt Anna till ett eget boende, men tyvärr i en stad flera mil från Göteborg. Det är krångligt och framförallt dyrt att ta sig till minnaträffarna. De flesta svenskar vet inte hur lite pengar en flykting faktiskt har att röra sig med (61 kr/dag) innan de fått uppehållstillstånd. Anna väntar och väntar på besked. Samtidigt kommer rapporter om att en försiktig fredsprocess börjat i Sudan. Vågar hon hoppas på en framtid i Darfur? Det är mycket, som är osäkert, men en sak är i alla fall klar: Ensam kommer Anna aldrig att vara mer!

Maria Olsson

En bra, informativ och intressant bok om Sudan är "Emmas krig" av Deborah Scroggins – den rekommenderas varmt.

Faktaruta

	Sudan	Sverige
Barnadödlighet (dör före 5 års ålder)	9.3 % (2003)	0.3 % (2003)
Inkomst (GDP/capita)	1810 \$ (2003)	25300 \$ (2003)
Yta	2 500 000 km ²	449 964 km ²
Folkmängd	25 milj (1990)	8.8 milj. (1995)

Källor: Nationalencyklopedin, www.gapminder.org

Vi tar tacksamt emot
barnvagnar, spjålsängar och annan babyutrustning
att fördela bland våra mammor.

Pengar öronmärkta för asylsökande minna-mammor tar vi emot
med glädje! Hör av er till mottagningen, tel 82 66 11

Läs gärna våra verksamhetsberättelser på www.geocities.com/minna_gbg

Några siffror ur berättelsen för 2004:

Stödsamtal	480 tidsbeställda samtal, enskilda eller med par Ett stort antal längre telefonsamtal dagligen
Hembesök	21 st
Gruppverksamhet	8 st Vänta-barn-grupper med totalt 73 deltagare. 8 sammankomster / grupp = 64 träffar 7 st Mamma / barn-grupper med totalt 53 deltagare. 7 sammankomster / grupp = 49 träffar Öppet hus: 80 mammor gjorde sammanlagt 575 besök vid 37 tillfällen

B Föreningsbrev

Avs:
minna
Västergatan 16
413 13 GÖTEBORG
031 - 82 66 11, fax: 031 - 82 66 12

Styrelsen för minna - Göteborg

Nina Hedner, ordf.	0321 - 701 51
Kerstin Hillerström, sekr.	031 - 795 02 32
Anders Henoch	031 - 20 19 82
Annica Holmstén	031 - 795 37 47
Christina Lernbrink	031 - 86 46 73
Lena Sagman	031 - 99 41 41
Anna-Lena Åkerlind, suppl.	0340 - 65 66 34
Isabel Garcia, suppl.	031 - 26 51 36
Lennart Björklund, suppl.	031 - 16 83 55

minna-mottagningen

Västergatan 16, 413 13 GÖTEBORG
031 - 82 66 11, fax 031 - 82 66 12, Postgiro: 429 38 60 -5
Kuratorer: Maria Olsson, Ulrika Karpefors
Barnmorskor: Christina Lernbrink, Agneta Lindholm, Annette Bromert
Mona Sandstedt
www.minna.nu, www.geocities.com/minna_qbq